

# • משהו לנפש •

פנינה מפרשת השבוע

## פרשת וזאת הברכה מי במרכז?

בעוד שעות ספורות נתאסף כולנו, כל בית ישראל, לשירה, ריקודים והקפות בבית הכנסת. כל ספרי התורה יוצאו מארון הקודש, יינשאו בידי המתפללים ויחד עמם נרקוד ונשמח מעומק הלב והנשמה.

במהלך חג הסוכות הקפנו את הבימה בבית הכנסת. בכל יום אחד המתפללים החזיק את ספר התורה ושאר המתפללים הקיפו את הספר כאשר בידיהם ארבעה-מינים. ספר התורה היה במרכז ואנו סבבנו סביבו. אך ביום השמיני, בחג שמחת תורה, ספרי התורה עצמם מצטרפים להקפות. הם כבר לא במרכז. הם כבר לא מוקד ההתרחשות. ספרי התורה מוחזקים בידי הסובבים ויחד, גם הספרים משתלבים בריקוד ובמעגל. מדוע?

הפרשה האחרונה בחמשת חומשי התורה היא פרשת 'וזאת הברכה'. פרשה זו כוללת ברכות-פרידה של משה רבינו לעם ישראל. רגע לפני שהוא פונה לכל שבט בנפרד הוא מדבר בשבחם של עם ישראל כולו וכך הוא אומר: **תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב (דברים, לג, ד)**. התורה שלימד אותנו משה רבינו עוברת בעם ישראל מדור לדור, כמו ירושה.

חכמי ישראל מלמדים כי המילה 'מורשה' אינה מתייחסת רק לירושה, כי אם מרמזת לרמה נוספת של קשר: אל תקרי 'מורשה' אלא 'מאורסה'. ירושה עוברת לדור הבא בלי שיצטרכו לבצע כל פעולה. היורש זוכה בירושה באופן אוטומטי. תקופת אירוסין היא הפוכה בדיוק. בקשר של אירוסין אין שום דבר מובן מאליו. בכל יום צריך לחשוב על דרכים חדשות לרענן, לחזק ולהדק את הקשר. יחסינו אל התורה בנוי על קשר של ירושה, אבל קיום הקשר דומה לתקופת אירוסין. לומדי התורה מתחדשים בכל יום, עמלים בכל רגע מחדש, עוסקים בסוגיות ומבקשים להבין טוב יותר את דרך התורה והמצוות.

בשבעת ימי החג סבבנו סביב ספר התורה. הספר עמד במרכז, ביקשנו ישועות והתפללנו על השנה הקרובה. אבל ביום האחרון, יום שמיני עצרת אנו חוגגים עם לומדי התורה. זה היום בו יותר מהתורה עצמה – לומדיה ועוסקיה נמצאים במרכז. גבוה מעל הכבוד שאנו רוחשים לספרי התורה הדוממים ניצב הכבוד אותו אנו רוחשים לספרי התורה החיים, לכל יהודי ויהודי שמשקיע מאמץ ורצון להבין עוד פסוק, עוד הלכה, או ציווי ועוד הנחיה אלוקית.

זו הזדמנות לכמה מילים אישיות. זכינו השנה לחדש ולהתחדש, לכתוב רעיונות ולשתף את הקוראים היקרים בתובנות, מחשבות והגיגים על סדר פרשיות השבוע. ב"ה אנו זוכים לחתום היום מחזור שני של מאמרים על הפרשיות, סדרה שניה של התחדשות שבועית משותפת לי ולכל המעיינים. אני מודה לכולם על ההערות וההארות שנשלחות אלי, כל הודעה נקראת בתשובת לב ובהערכה. אשמח לשמוע ולקבל מחשבות והצעות, הכתיבה השבועית בזכותכם ומכוחכם!

מי יתן ונזכה לשמוח בשמחת התורה, לחדש את הקשר האישי שלנו עם התורה ועם נותנה, מתוך בריאות ושמחה.

**שבת שלום!  
אליהו אילני**