

• משהו לנפש •

פנינה מפרשת השבוע

פרשת ואתחנן יש מקום

אמר רבי תנחומא: מעשה בספינה אחת שהייתה כולה של עובדי כוכבים והיה בתוכה יהודי אחד, הגיעו לנס אחד (אי אחד). אמרו לאותו יהודי: פלוני טול מעות ועלה לנס הזה וקח לנו משם מאומה (קנה לנו משהו). אמר להם: לא אכסנאי אני מכיר, אני להיכן אלך?! אמרו: ויש אכסנאי יהודי?! בכל מקום שאתה הולך אלהיך עמך, הרי אשר לו אלהים קרובים אליו. (מדרש רבה, דברים פרק ד, טז).

יהודי אחד עומד בדד מול כל הגויים שעל הספינה. אבל הם יודעים, יהודי לעולם לא לבד. כי מי גוי גדול, איזו עוד אומה בעולם יכולה להעיד שאלוקיה קרוב אליה בכל מקום ובכל זמן?

פעמיים ביום אנו קוראים את הפסוק המובא בפרשתנו: **וְאֶהְבֶּתְּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לִבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדְךָ (דברים, ה, ה)**. רבות יש להעמיק בפסוקים אלו, נתמקד השבוע בפירוש אחד שמביא רש"י על הציווי לעבוד את ה' 'בכל לבבך'. וכך כותב רש"י: **שלא יהיה לבך חלוק על המקום**.

ה'מקום' הוא שם המתייחס למי שאמר והיה העולם, הקדוש ברוך הוא. מדוע רש"י בחר לציין שם זה דווקא בעודו מסביר את הציווי לא לחלוק בלב על ה'?

ניתן להבין כי הכוונה היא כזו. שמו של השי"ת הוא 'מקום' כיון שהוא מקומו של עולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לפעמים יהודי מוצא עצמו במקום שהוא לא תכנן מלכתחילה. עלולה לעבור בליבו מחשבה של תמיהה, מדוע עלי להיות כאן?

הציווי של 'ואהבת את ה' אלוהיך' מחייב אותנו להבין כי המקום בו אנו נמצאים הוא המקום בו הוטל עלינו תפקיד מיוחד, זה המקום בו אנו נמצאים עם הקדוש-ברוך-הוא. כמו אותו יהודי ששמע מפי שכניו למסע כי הוא היחיד שיכול להרגיש בבית באי הבודד, כך גם אנו זוכים וצריכים להרגיש את חוויית הקרבה המיוחדת. את אלוהים הקרוב אלינו, מבקש להיטיב לנו ולתת לנו את הטוב ביותר עבורנו.

לא תמיד אנו מבינים מדוע המקום בו אנו נמצאים הוא המקום הראוי לנו. אבל כל מקום אליו שלח אותנו ה' הוא מקום בו הוא, אבא שבשמיים, נמצא קרוב אלינו. כל מקום יכול לשמש מקום של זינוק ועליה, בניה אישית ורוממות פנימית. המשימה שלנו, בכל מקום, חדש וותיק כאחד, היא לנסות ולמצוא את המשימה האישית שהוטלה לפתחנו. לגלות את התפקיד, לרומם ולהתרומם.

ברצוני לשלוח מכאן דברי תודה לכל חברנו ומכרנו הממשיכים לשאת תפילה לרפואתו של אבי מורי, הרב דוד צבי בן רחל, ישלח ה' דברו וירפאהו. בחסדי שמיים הוא התעורר וחל שיפור במצבו אך עדיין אנו זקוקים לחסדי שמיים ולרפואה שלמה בקרוב. מובטחים אנו כי אף פתילה אינה חוזרת ריקם, כל מעשה טוב, תפילה מעומק הלב, חיזוק פנימי והתעוררות אישית מצטרפים יחד לניסים והנפלאות שאנו רואים. מי יתן ונזכה כולנו לראות בקרוב בישועת ה' ובנחמת ציון.

**שבת שלום!
אליהו אילני**