

# • משהו לנפש •

פנינה מפרשת השבוע

•

## פרשת בהר סופרים!

פגשתי השבוע איש עסקים יקר. במהלך שיחתנו הוא חלק עמי תובנה חשובה. 'הדרך היחידה להישמר ולא להתבלבל משלל הפיתויים שבעלי עניין מנסים לגרור אותנו אליהם – היא באמצעות תכנית מוקדמת'.

שיטת השיווק של העולם המערבי היא לבלבל אותנו. אנו נכנסים לסופרמרקט, שלל מודעות ופרסומים עסוקים לשכנע אותנו כי דברים שמעולם לא נזקקנו להם הם בעצם דברים שאנו חייבים. כל נסיעה ברחוב עלולה להפוך למלכודת-דבש, כל מפגש עם מקומות פרסום יכול לגרום לנו להרגיש שאנו זקוקים בדחיפות לדברים שעד לפני כמה דקות אפילו לא שמענו עליהם.

בשביל להתמודד עם הפרסום המסיבי הזה אנו חייבים להיות מתוכננים. לא נכנסים לסופרמרקט סתם-כך, ללא מטרה מוגדרת. לא מאפשרים לפיתויים ולנצנוצים להסיט אותנו מהדרך שקבענו לעצמנו. תכנית מוגדרת, זה כל הסיפור.

•

בשבוע שעבר למדנו בפרשה על הימים בהם אנו נמצאים כעת; ימי ספירת העומר. כפי שכבר ציינו, רוב העמים והלאומים רואים את העצמאות כנקודת סיום, יעד לאחריו ניתן לנוח. תורת ישראל מצווה אותנו לראות בחרות נקודת התחלה וזינוק. החל מהיום שלאחר חג החרות אנו מתחילים לספור. לתת משמעות חדשה לכל יום בפני עצמו, עד ליום החמישים – חג מתן תורה. כאשר אנו קובעים תכנית מסודרת, מבינים את החשיבות של כל יום וכזו זמן קובע שם ומספר לעצמו, אנו יכולים להגיע אל המטרה בקלות, מתוך מיקוד ושימת לב.

בפרשת השבוע הנוכחית, פרשת בהר, אנו לומדים על הרחבת עקרון הספירה גם לשנים. כל שנה היא אחת מתוך סדרה של שבע, וכל שבע סדרות כאלה מתאחדות לקבוצה אחת לפני היובל. בכל שנה, בכל רגע נתון, יודע האיש הישראלי היכן הוא עומד. מהו מספר השנה והיכן השנה עומדת ביחס לחברותיה.

המסרים החשובים של שנת השמיטה ושנת היובל נמצאים בתודעה לאורך כל השנים. הספירה המחודשת בכל שנה וקביעת השם והמספר של כל שנה מעניקה פרספקטיבה רחבה ומבט מכוון ומעמיק לקראת התכלית והמטרה של כולנו.

בשנת השמיטה אנו משביתים את הקרקעות והחובות. בשנת היובל הקרקעות המכורות חוזרות לבעליהן הראשונים, העבדים משתחררים וכל הבעלויות הממוניות שלנו עוברות איפוס. המסר המהדהד הוא שיש מנהיג לבירה. יש מי שאמר והיה העולם ולו אנו מחוייבים. אותו לבדו ביראה נעבוד.

כאשר התכנית ברורה ומוגדרת, כאשר אנו יודעים בכל זמן לאן אנו מכוונים ומה המטרה הגדולה והמרכזית שלנו, אנו יכולים – בעזרת ה' – להצליח לגבור על מכשולים ונסיונות להסיט אותנו מהדרך. נתכנן, נספור, ובס"ד נגיע אל היעד.

בהצלחה רבה!

שבת שלום!  
אליהו אילני